

KENZ-UL HAYAT

Hayatın Sırrı

Yeryüzünde Bir Halife

IŞIK KIZILTUĞ



TÜM HAKLARI ŞİRA YAYINLARINA AİTTİR.

“Bismillahirrahmanirrahim”

Hayatın anlamı,
gördüğün “sınırlı gerçeğe” inanmak değil,
göremediğin hakikati aramaktır.

Işık Kızıltuğ

TÜM HAKLARI ŞİRAHİNLERİNE AİTTİR.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	9
1. BÖLÜM	
HAYAT VE ÖLÜM	13
YAŞAMAK ÖLMektİR GÜNÜ GELDİĞİNDE	14
TÜM KORKULARIN ANASI ÖLÜM KORKUSU	16
BENLİĞİN TRAJEDİSİ	19
ÖLÜMSÜZLÜĞÜN YENİ ADI: TRANSHÜMANİZM	22
BİYOLOJİK ÖLÜMSÜZLÜK	22
2. BÖLÜM	
KUTSAL METİNLERDE ÂDEM'İN ÖLÜMSÜZLÜK TRAJEDİSİ	27
3. BÖLÜM	
YERYÜZÜNDE BİR HALİFE	31
4. BÖLÜM	
MİTOLOJİLERDE ÖLÜME DİRENİŞ	39
GILGAMIŞ DESTANI	43
ATRAHASİS ULU BİLGE ŞİİRİ	46
ANTİK MİSİR'DA ÖLÜMSÜZLÜK ARAYIŞI	51
YUNAN MİTOLOJİSİNDE ÖLÜMSÜZLÜK	53
LOKMAN HEKİM	58
CENGİZ HAN'IN ÖLÜMSÜZLÜK ARAYIŞI	59
5. BÖLÜM	
ÖLÜM MUTLAK SON MU? YOKSA GERÇEK HAYATIN BAŞLANGICI MI?	61
FELSEFEDE ÖLÜMSÜZLÜK KAVRAMI	64
KUANTUM ÖLÜMSÜZLÜK	73
KUANTUM İNTİHAR DENEYİ	75
ÖLÜM ÖTESİ DENEYLERİ	77
SCOLE DENEYİ	77
REENKARNASYON DENEYLERİ	77
SIR WILLIAM CROOKES DENEYLERİ	78

ÖTELEM DENEYLERİ	78
HARRY HOUDINI'NİN GİZLİ ŞİFRE DENEYLERİ	78
HAYALET AVCILARI	79
PHILIP DENEYİ	79
TANRI MIĞFERİ DENEYİ	80
ÖLÜ AĞIRLIK DENEYİ	80
EVP DENEYLERİ	81

6. BÖLÜM

ÖLÜMSÜZLÜĞÜN PEŞİNDE **83**

SİMYA	83
GİZEMLİ SİMYACI SIR ISAAC NEWTON	84
ÜNLÜ SİMYACI FULCANELLI	87
ÖLÜMSÜZLÜĞÜN PEŞİNDE NICOLAS FLAMEL	88
SİMYACILARIN ÖLÜMSÜZLÜK İKSİRİ MANNA ORMUS	89
ANTİK MEZARDAN ÖLÜMSÜZLÜK İKSİRİ	92
ÖLÜMSÜZLÜK BÜYÜSÜ	93
GÜNÜMÜZÜN ÖLÜMSÜZ İKSİRİ ADRENOKROM	95
ADRENOCROME ÜRETİMİ NASIL YAPILIYOR?	96
ADRENOCROME KULLANAN ÜNLÜLER	96
ÖLÜMSÜZLÜK İÇİN KAN İÇMEK VAMPİRLİK	98

7. BÖLÜM

ÂDEM SOYUNDAN OLMAYANLAR **101**

ŞEYTANIN OYUN SAHASI: SİLİKON VADİSİ	107
ONLAR KONSEYİNİN YENİ DÜNYA DÜZENİ	109
NOVUS ORDO SECLORUM	111

8. BÖLÜM

GÜNAHA SON DAVET **115**

YENİ DÜNYANIN YENİ SEKÜLER DİNİ TRANSHÜMANİZM	116
FM-2030	118
TANRILAR GİBİ ÖLÜMSÜZ OLMAK	119
TEKNOLOJİK TANRI DECCAL	124
ŞEYTANİ KADİM PLAN: EVRİM TEORİSİ	126

9. BÖLÜM

TANRI İNSAN	127
VE BÖYLE BUYURDU ZERDÜŞT	129
ÜST-İNSAN ÖJENİK BİR PROJEDİR	130
KITLIK PAKTI (PACTE DE FAMINE)	131
İNSAN GENOM PROJESİ BİR ÖJENİ PROGRAMIYDI	132
KÜRESEL ISINMA DÜNYA NÜFUSUNU AZALTMAK İÇİN BİR MAZERETTİR	132
PANDEMİLER NÜFUS AZALTIMI GİRİŞİMİDİR	133
ENDÜSTRİYEL GIDA TERÖRÜ	133
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ	136
SATANİST PEDOFİL EFENDİLER	141
KÜRESEL ÖJENİK BİR OPERASYONUN İÇİNDEYİZ	145
ALTINCI KÜRESEL YOK OLUŞA DOĞRU	146

10. BÖLÜM

SON BİYOLOJİK ÖLÜMLÜLER	149
1. SANAYİ DEVRİMİ	150
2. SANAYİ DEVRİMİ	150
3. SANAYİ DEVRİMİ	151
4. SANAYİ DEVRİMİ	151
DİRİDEN YARATILAN KLON	152
İNSANIN KOZMİK ODASI: GENOM	156
TRANSHÜMANİZMİN SENTETİK BEDENLERİ	158
CİN LAMBADAN ÇIKTI	160
CRISPR-Cas9 TEKNOLOJİSİ	162
LULU VE NANA	163
YAPAY RAHİM TESİSİ	168
SİMBİYOTİK VÜCUT PROJESİ	169
CRYONICS PROJESİ: BEDEN DONDURMA	170
NEURALINK	174

11. BÖLÜM

BİLİNCİN ÇÖZÜLEMİYEN GİZEMİ	177
KONNEKTOM	182
BİLİNÇ TRANSFERİ	185
DİJİTAL KOPYA	187

12. BÖLÜM**RUHSUZ İNSAN PROJESİ****189**

AVATAR ÖLÜMSÜZLÜK

190

YALAN DÜNYANIN SAHTE CENNETİ

193

13. BÖLÜM**YAPAY ZEKÂ YA GERÇEKTEN YAPAY DEĞİLSE?****201**

YERYÜZÜNDE CENNET VE ÖLÜMSÜZLÜK

205

DECCAL: YAPAY ZEKÂ

207

TEKİLLİK

212

YAPAY ZEKÂNIN KUTSAL KİTABI

214

YAPAY ZEKÂ TANRI MI OLMAK İSTİYOR?

215

TEKNOLOJİK TANRI DECCAL

217

ÖNLEM Mİ CAMBAZLIK MI?

220

14. BÖLÜM**SİMÜLASYONDA YAŞIYORUZ YALANI****223****15. BÖLÜM****YERYÜZÜNDE KAN DÖKÜCÜLER****227**

İNSANDAN ÖNCE

228

YERYÜZÜNDE TANRILAR

230

ELOHİM

233

TUFANDAN SONRA

240

16. BÖLÜM**SAHTE TANRILAR****243**

ŞEYTANIN ZÜRRİYETİ

246

DÜNYAYI YÖNETEN MELEZ SOY

258

İBLİS GENETİĞİ

260

17. BÖLÜM**PEYGAMBER ENOK'UN KİTABI****269**

HZ. İDRİS'İN ÇOCUKLARINA MEKTÜBÂTİ

269

ZÜLKARNEYN SEDDİ

273

18. BÖLÜM**TARİHİ ÖRTEN KARANLIK EL****275****SONSÖZ****279**

YAŞAMAK ÖLMektİR GÜNÜ GELDİĞİNDE...

285

KAYNAKÇA**287**

ÖNSÖZ

Kaçınılmaz SONA doğru...

Uygarlığımızın bir gün kaçınılmaz olarak kozmik veya jeolojik bir felaketle SON bulacağını kesin olarak biliyoruz. Tüm kutsal metinler, destanlar ve mitolojiler bize geçmişteki bu yok oluşların hikâyelerini aktarıyor.

Ve tarihin derinliklerinden bize sesleniyorlar:

“BİZ BURADAYDIK”

Göbeklitepe’de olduğu gibi...

Giza piramitlerinde olduğu gibi...

Palermo taşıyla anlatıldığı gibi...

Ve yine biliyoruz ki inşa ettiğimiz tüm medeniyetimiz ve teknolojimiz gelecek olan küresel felaketle iz bırakmadan yok olacak.

Tüm kutsal metinler bunu bildirdiği halde yeryüzünde “dünya sermayesini”, yönetimini ve birçok hayati kurumu elinde bulunduran, kendilerine Elitler diyen sapkın bir zümre, kendi seçtikleri “bir kısım insanın” bu “yok oluş”

gerçekleşmeden önce kurtulabilmesi için muazzam kaynaklar ayırıyor ve birçok akıl almaz proje geliştiriyor. Ama bizler biliyoruz ki ilâhi plandan kaçma şansımız yok.

Medeniyetimizin önünde duran bu kaçınılmaz sonda kurtulmayı hayal edenler birçok “ölümsüzlük” projesi hazırlıyor. Üstelik kendilerine göre daha kontrollü bir SON için “dünya nüfusunu azaltmaya” yönelik bir proje olan “Büyük Sıfırlama”yı (Great Reset) bu sefer “insan” eliyle yapmayı planlıyorlar.

Amaçları, yok olacak medeniyetin içinden kendilerine göre “hak eden” bazı seçilmişlerin kurtulduğu bir azınlığın varlığını tesis edebilmek.

Yerküre mutlak yok oluşa doğru ilerlerken bu mukadderata başkaldıran bir azınlık bugün yeryüzündeki tüm sistemleri ele geçirmiş durumda. Kendi kontrollerinde insan eliyle gerçekleşecek bir kıyamet tasarlıyorlar.

“Tanrıyı kıyamete zorlamak” adını verdikleri bu sapkın argümandan yola çıkarak yeryüzünü sıfırlamayı amaçlayan Büyük Sıfırlamanın başlama butonuna çoktan basıldı. Yaratıma ve onun mutlak kaderine bir başkaldırı olarak ilerleyen tüm bu projelerin asıl hedeflerini kavrayabilmek, bu büyük tuzağa bir kez daha düşmemek ve insanlığın ölüm korkusuyla manipüle edildiği bu şeytani planın ardındaki yapıyı anlayabilmek için şu soruların cevapları üzerinde düşünmeliyiz:

“Hayat nedir?”, “Ölüm nedir?”, “Bedenin ölümü gerçekten mutlak bir son mu?”, “Ölüm sonrası hayat nedir?” ve “Bir imtihan sahası olarak yaratılan bu geçici dünya sahnesinde gerçekten hakiki yaşamda mıyız yoksa sadece bir illüzyonda mıyız?”

Kutsal kitabımız bizi, bir imtihan sahası olarak yaratı-

lan ve adına Dünya dediğimiz bu maddesel illüzyonun yok edilmesinden sonra adına Beka yurdu dediğimiz, bizi bekleyen sonsuz bir yaşam ve cennet ile müjdeler.

O halde “Ölümden sonra bir hayat var mı?” yerine asıl soru şu olmalı: “Ölmeden önce, burada gerçek hayatta mıyız?”

Tüm bu soruları irdelemek ve cevaplarına ulaşabilmek umuduyla tarihin derinliklerinden bugüne bir gezintiye davetlisiniz.

Bizden gizlenen gerçek insanlık tarihini ve trajedilerini, bizden önceki insanların bizlere bıraktığı mesajları, başlarına gelen felaketleri ve tufana sürüklenişlerinin gerçek nedenini birlikte okuyacağız.

Günümüzde bizi bekleyen tehdidi ve bunun ardındaki düşmanı tanımak için geçmiş ve geçmişin bu gerçeklikleri bize yol gösterecek. Mitolojilerin bize aktardığı bilgilerden kutsal metinlere ve sonrasında günümüzde teknoloji ile ilerleyen transhümanizm ideolojisine uzanan bir gezinti yapacağız sizlerle...

Yapay Zekâya Tapan Yeni Bir Tarikat Kuruldu: “Kitlesele Yok Oluştan Ancak Bu Şekilde Kurtulabiliriz”

Yapay zekâya tapılması gerektiğine inanan ve “kurtuluşu” onda arayan insanlık!

Yaradan’a, onun nasıl yarattığına ve bu yaratımı nasıl sonlandıracağına, dahası maddesel evrenin kapanmasının ardından bir Ahiret hayatının varlığına inanmamaktan doğan bu sapkın inançlar ne yazık ki günümüzde transhüma-

nizm adı altında ateşi su olarak gösteriyor ve üstelik müt-hiş bir hızla çoğalıyor.

Eğer sen de yeryüzünde süregelen bu savaşın farkın-daysan bize dayattıkları bu distopyaya doğru adım adım ilerlerken, ateşe su taşıyan karınca ol!

Lâ Galibe İllâllah.

“De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da Allah’ın varlıkları ilk defa nasıl yarattığına ibretle bakın. Allah, kıyametten sonraki ahiret hayatını da işte böyle yaratacaktır. Şüphesiz Allah’ın her şeye gücü yeter.”

(Ankebût 29: 20)

1. Bölüm

HAYAT VE ÖLÜM

Ölümün olmadığı bir hayatta aslında her şey anlamını yitirirdi. Hayatın gerçek anlamı ancak ölüm ile mana kazanır. Sonradan sahip olduğumuz bu hayat, aslında ona daha önce sahip olmadığımız anlamına da gelir ve dolayısıyla emanet aldığımız bu hayatın bir gün gerçek sahibi tarafından geri alınabileceğini gösterir.

Sahip olduğumuz Bilinç ise varlığı ve varlığın manasını anlamamız için bize baskı yapar. Nereden geldiğimizi ve neden var olduğumuzu sorgular. Milyonlarca canlının içinde bu soruyla meşgul olan tek canlı biziz belki de.

Hayat, sadece “doğum ile ölüm” diye tanımladığımız iki olay arasındaki bu kısacık süreçte bir AN’lık bilinç çakmasından ibaretse bunun sonlanmasından daha korkunç bir acı elbette yoktur. Eğer maddi varlığımızın maddesel olmayan varlık türüne geçişle bilincimiz de yok olarsa bu gerçekten korkunç, gerçekten acı.

Hayat bir uykudur, ölünce uyanır insan;
sen erken davran ölmeden önce uyan.

Mevlana

YAŞAMAK ÖLMektİR GÜNÜ GeldİĞİNDE

“(Allah) sizi çağıracağı gün, O’na hamd ederek çağırısına uyacaksınız ve dünyada pek az bir süre kaldığınızı sanacaksınız.”
(İsrâ 17: 52)

Ölümün algılanışı çeşitli dinlerde ve kültürlerde farklı farklı olmuştur. Kimisi ölümü yeni bir başlangıç olarak görürken kimisi son olarak düşünmüştür.

Başta Bâbil ve eski İsrail olmak üzere Mezopotamya geleneklerinde ölüm yeni bir hayat veya yeniden doğuş şeklinde görülmez. Hayatın tamamen sona erdiği kasvetli bir durum olarak algılanır. Tam manasıyla ruh-beden ayrımının bulunmadığı ve hayatın sadece bu maddesel dünya hayatı ile sınırlandırıldığı bir bakış açısının hâkim olduğu İsrail inancında ölmek ve atalar mezarlığına gömülmek arzu edilen bir durum, hatta bir nevi ödül kabul edilir. Erken ölüm ise kişinin günahının cezası olarak görülmüştür. (Gürkan, “Ölüm”, DİA)

Tüm yaratılmışların ölümlü oluşu hiç kuşkusuz tüm insanlık için geçerlidir ve bütün beklentilerini dünya yaşamına bağlayan insan için ölüm elbette bir felâket olacaktır. Ahiret inancından uzak birinin ölüm üzerine düşünmesi ölümden bile beter bir korku sebebidir.

Peki tam tersi nasıl mümkün?

Ölüme razı olmak mümkün mü?

Huzurla ölümü beklemek mümkün mü?

Ölümü beklemek, ölmeyi istemek değil sadece ölüme hazır olmaktır: Ölümün gerçekliğini kavramaktır. Çünkü

hayatın var olması ölümün de var olmasını zorunlu kılmıştır. Bu hal üzere olmak, dünyanın/maddenin size değil sizin dünyaya/maddeye hâkim olmanızla mümkündür ancak. Dünyaya sahip olmaya değil sadece bir süreliğine şahit olmaya geldiğimiz farkındalığı ile mümkündür.

Yaşamın sırrı ölmeden ölmek, ölüm diye bir gerçekliğin olmadığını görmektir. Ölüm siz olmayan her şeyin sizden sıyrılıp gitmesidir.

“O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.” (Mülk 67: 2)

Yaşamın son bulması olarak tanımladığımız ölüm, tüm kudretiyle en güçlülerin bile hazin sonu olarak karşımıza çıkan bir gerçekliktir. Ölüm insanı konu edinen her türlü zihinsel faaliyette de görkemli ama bir o kadar da ürpertici yerini almıştır. Ölüm fenomeni din, bilim ve sanata konu olduğu gibi felsefe için de insan yaşamını anlamlandırma da vazgeçilmez bir unsurdur ve gizemini ancak yaşadığında kaybeden en büyük sırlardan birisi olagelmıştır.

Ölüm kimi zaman insan canlılığının sonu, çürümenin başlangıcı kabul edilirken kimi zaman da ölümsüz bir yaşamın başlangıcı olarak görülmüş, sonsuzluğa açılan bir kapı olarak algılanmıştır. İlerleyen bilim ve teknolojinin verdiği güçle dünyaya, hatta evrene egemen olmaya çalışan insanoğlu kendi yaşamını sonlandıran ölüme hâlâ söz geçirememektedir. Ölüm karşısındaki bu acziyeti ve hayatta olan düşkünlüğü insanlığı çareler aramaya yöneltmiş ve tarih boyunca çeşitli ölümsüzlük teorilerinin ortaya

çıkmasına neden olmuştur. Ne var ki gerçekliğinin ispatı ancak ölümle mümkün olan bu çözümler, yaşayan ve bilinmezliği nedeniyle ölüm karşısında kendisini tedirgin hissedeni insanoğluna acaba gerçekten çare olabilecek midir?

Ölümsüzlük iddiası tecrübe dünyamızı aşmaktadır ve eskatolojik bir doğrulama olmadan yani ölüp de sonunda ölümsüzlüğün olduğu ikinci bir yaşama kavuşmadan, ölümsüzlüğün insanlar için bir bilgi olması mümkün değildir.

TÜM KORKULARIN ANASI ÖLÜM KORKUSU

Bu kitabı yazmak için üzerinde araştırma yaptığım ve okuduğum tüm mitolojilerin, efsanelerin ve dini kaynakların ortak bir hikâyesi var. Hepsi insanın ölüm korkusunu, ölüme direnişini, ölümsüzlük vaadiyle şeytanın tuzağına düşüşünü ve cennetten yeryüzüne, ölümsüzlükten ölüme inişini anlatan hikâyeler...

İnsanın ölüm korkusu ve ölüme direnişi özellikle Tevrat ve mitolojilerde genişçe anlatılmıştır. Tevrat'a göre insanın ölüm korkusu yeryüzüne inmeden önce, yaratıldığı cennette başlar; bu korkuyla ölüme direnen Âdem yok olmamak ve tanrılar gibi ölümsüz olmak için yasayı çiğner, yaratıcının kesin hükmüne başkaldırır ve sonucunda cennetten kovulur.

Tevrat'ta anlatılan hikâyeye göre tüm korkuların anası olan ölüm korkusu ile Âdem yılanı kanmış, yasak olan ölümsüzlüğe uzanmış ve ceza olarak ölümlü kalacağı bir hayata yollanmıştır: Yeryüzüne.